

Alling sogn

December 2016



ET JULEEVENTYR



I mange år var den lille landsby Alling næsten ukendt, selvom der formentlig havde boet mennesker her i mere end 700 år. For mange hundrede år siden var bygget en lille stenkirke, og i mange år var det den eneste stenbygning i byen. Måske var det også et forsvars-

værk mod røvere og fremmede soldater, men der var nu ikke meget at tage i denne landsby. De fleste var fattige og kun få bønder havde lidt til overs og havde mere end 3 stude.

Alling lå isoleret på et stykke land med vand på 3 sider, og kun mod syd med heden og grupper med birketræer var der adgang til

byen. Ingen husker, at de nogensinde havde set en soldat her på stedet.

For 100 år siden var der blevet bygget et lille våbenhus til kirken, og der var sat bænke ind i skibet, så folk ikke mere skulle stå op til gudstjenesten. Gudstjenesterne var velbesøgt om vinteren, og spørgsmålet er om det var af gudsfrygt eller en mulighed for at få lidt hvile i et opvarmet rum.

Så skete det, som ikke må ske. Præstegården brændte ned og kun en del af stalden og laden stod tilbage. Flere havde set et lille væsen med grå bukser og en grøn hue. Det må have været gårdnissen, og der var mange spekulationer om den var årsag til branden. Men der var ingen som nogensinde fandt en årsag selvom mange mente, at pateren måske havde lagt sig ud med gårdnissen.

Præstegården blev bygget op igen. Det var nogle gode år for byen, for der var arbejde til mange med genopbygningen, og der kom også nogle håndværkere som lejede et logi i byen. Byggematerialer blev hentet langvejs fra, endda helt ned til ruinerne af det gamle Æm Kloster, hvor der blev hentet tegl-

sten til udfyldning af væggene mellem bindingsværket. (De store munkesten kan stadig ses den dag i dag.) Det var lyse tider, og det blev endnu bedre, da en ny præst flyttede ind i den nye præstegård. Nu kom Allings storhedstid. Den ny præst blev provst for hele herredet, og Alling blev et kendt sted, hvor der ofte kom mange gæster til provsten.

Gårdnissen syntes nu ikke om alle de mange mennesker Han var flyttet ind på loftet over hestestalden, hvor der både var hyggeligt og rart. Da det nye stuehus var blevet færdigt prøvede han at flytte tilbage til loftet over stuehuset, men det nye loft var alt for tæt, og der kom for lidt varme op. Og så var der alle de mennesker, som kom og forstyrrede roen, for slet ikke at tale om alle de larmende og grædende børn. Hvor var verden dog blevet trøls, men en ting var dog blevet bedre, og det var, at køkkenpigen altid stillede lidt godt mad til ham. Til gengæld sørgede gårdnissen for at holde ræven og andre ubudne gæster væk, for de vidste godt, at det er en meget dårlig ide, at blive uvenner med en gårdnisse. Der var dusin vis af uhyggelige historier om gårdnisser, som var blevet sure.

Der var kun et problem med at bo over hestestalden, og det var, at det var tættere på kirken og kirkeklokken. For en gårdnisse er lyden af klokken det værste, der findes, og lyden skærer sig som en kniv ned gennem hovedet, og når klokken stopper, er det som at komme i himlen.

Der var nu kun kort tid til jul, og det er en af de værste tider for gårdnissen, for 1. juledag ringes med kirkeklokken i en time. En større pine kan en gårdnisse ikke forestille sig, og han må finde en løsning. Gårdnissen bad om hjælp hos vejr-guderne og få dage før jul blev Alling og hele området dækket af metervis af sne, og der kom en blæst, som gjorde snedriverne endnu større. Dette skulle sikre, at klokkeren, som boede langt ude på birkheden ikke kunne komme frem til kirken.

Et andet stort problem var, at provstens brødre og far (den kendte og lærde hofkok) skulle fejre jul i Alling Præstegård, men ingen kunne lige nu komme frem på grund af sneen. Det var også et svært for alle andre i Alling at komme over i staldende og fodre dyrene, hente brænde ind og pumpe vand på gårdspladsen, så det så ud til at blive en besværlig og hård jul.

Maren havde en stor viden om gårdnisser, men det talte hun aldrig om til nogen, men nu måtte der handles for at redde julen. Hun listede op til gårdnissen med nogle julesmåkager, og dem kunne han vældig godt lide. Herefter gav hun gårdnissen en lille pakke. Gårdnissen blev meget overrasket og glad, og spurgte Maren om: "Hvad er det?" Men Maren sagde bare: "Åbn nu din pakke".

Der var en stor strikket rød hue, og to steder på kanten var der strikket ekstra meget tykt uld ind, så når gårdnissen drejede huen dækkede det ekstra uld for ørerne, og han kunne næsten intet høre.



De aftalte, at gårdnissen skulle sørge for godt vejr, og næste dag blev det tøvæjr og en strålende solskinsdag, og dagen før juleaften var sneen næsten svundet ind til ingenting.

Provstens familie kom frem, og

det blev den bedste jul i Alling i mange år – også for gårdnissen, som fik en dejlig skål risengrød af køkkenpige. Juleaften trak gårdnissen huen godt ned over ørerne, og sov fredeligt med fyldt mave til den næste aften.

Det var historien om, hvordan gårdnissen fik en rød nissehue.

Glædelig jul til alle

Karsten Iversen



Nyt fra menighedsrådet



Af
Karsten Iversen

Kirkesanger - Lidt usædvanlig ansættelsessamtale

Vores kirkesanger sagde sit job op med udgangen af oktober. (Se omtale i Kirkebladet.)

Menighedsrådene for Dover, Alling og Tulstrup har besluttet, at der fremover bliver ansat 2 kirkesangere, som skal dele tjenerne mellem sig. Der har været et jobopslag, og vi har modtaget ansøgninger.

Det usædvanlige i forhold til mange andre ansættelser er, at udvalgte ansøgere indkaldes til prøvesang og samtale. I kirken oplæser ansøgeren indgangs- og udgangsbede og synger 2 salmer ledsaget af orgelmusik, og herefter er der en samtale. Ansøgeren sidder overfor sognepræst og 10 - 15 medlemmer af menighedsrådene – det kræver da mod at være alene som ansøger overfor så mange på den anden side af bordet.

Jeg har aldrig hørt om ved ansættelser, at en skolelærer bliver bedt om at holde en prøve på undervisning af en klasse, en køkkenassistent om at lave en

middag eller en socialrådgiver om at holde en samtale med en klient.

For kirkesangere er det en almindelig procedure, at ansøgere bliver bedt om at komme til en prøvesang etc.



Andre aktiviteter

Ved årets høstgudstjeneste deltog ca. 40 i gudstjenesten, hvor Anders Graae sang og spillede guitar. Efter gudstjenesten samledes vi til kaffe og kage i beboerhuset, hvor vi heldigvis fik flere sange fra Anders Graae. Til sidst havde vi vores traditionelle auktion over årets høst, og der blev samlet i alt kr.

2.258 ind til Folkekirkens Nødhjælp. Rene og Kirsten kom med en trillebør fuld af brænde til auktionen. Trillebøren fulgte ikke med, men der var service på aflæsning af brænde foran hoveddøren. Dette har vi ikke set før, men det er dejligt med fornyende ideer.

Allehelgensgudstjenesten i november var meget stemnings-

fuld med ca. 60 deltagere. Jeg tænker, at alle blev berørt af de meget smukke sang- og musikindslag, som var med til at give os en god stemning og højtidelighed ved gudstjenesten.

Efterfølgende samledes ca. 30 deltagere i beboerhuset til suppe. Det var hyggeligt med en rar og livlig snak sammen.

Menighedsrådet takker af

Det gamle menighedsråd takker af for denne 4-årsperiode. Det har været en spændende periode med afgivelse af høringssvar på Folkekirkens struktur, deltagelse i valg af biskop og udbygning af samarbejdet mellem menighedsrådene i Ry Området. I Alling sogn er sognebladet kommet tilbage, men overvejelserne om en fremtidig lokal struktur er kun begyndt, og det bliver en af opgaverne for det nye menighedsråd.



Vi søger frivillig bladomdeler

Sogne- og kirkebladet udkommer 4 gange årligt (sidste uge i februar og maj, første uge af september og sidste uge af november). På grund af omkostninger og næsten urimelige vilkår for udsendelse med posten besluttede menighedsrådet for en række år siden selv at foretage uddelingen af bladet.



Vi har i mange år haft 3 frivillige bladomdelere, men en af vores omdelere Birgitte Studsgaard har nu solgt sit hus og er flyttet til Fyn.



Post Alling

Vi mangler en omdeler til området Birkedevej, Lyngvej og Silkeborgvej ca. 45 blade.

Hvis du har lyst til at være frivillig omdeler så kontakt til Karsten på tlf. 2715 4767 eller på e-mail: karsteniversen@hotmail.com

Menighedsrådet giver en erkendtlighed til jul.



Valg til menighedsråd

Vi har haft valg til de 6 menighedsråd i Ry-området, og der er til alle råd valgt det ønskede antal medlemmer og stedfortrædere. Det er positivt og dejligt at se opbakningen til Folkekirken.

Inden et valg er der altid en vis nervøsitet, om vi nu får besat pladserne. Vi kunne i avisen læse, at der i Låsby før opstillingsmødet manglende 3 nye medlemmer, og det gamle råd havde ikke kunne finde nye kandidater, så de frygtede, at der ikke ville blive et fuldtalligt menighedsråd. Det blev gjort til skamme med valg af både nye medlemmer og stedfortrædere. I Ry er valgt 5 nye medlemmer, og i vores pastorat er valgt 2 nye i Dover, 3 nye i Tulstrup og 2 nye i Alling.

Det nye menighedsråd i Alling udgøres af:

Karsten Iversen (Genvalg)
 Bendt Svendsen (Genvalg)
 Lisbeth Graae (Nyt medlem)
 Søren Sørensen (Genvalg)
 Anja Tarp (Nyt medlem)

Og stedfortrædere er:

Frode Nielsen (Ny valgt)
 Karen Hedin (Ny valgt)



Det nye menighedsråd træder i funktion for en ny 4-årsperiode den 27. november 2016. (Starten på det nye kirkeår.)

Konstituering af rådet skal foretages inden vi træder i funktion med valg af formand, næstformand, kirkeværge, kasserer etc.

Fremover indbydes stedfortrædere til møderne i menighedsrådet for at undgå, at vi bliver en lille sluttet kreds.

Vi tager afsked med Helle Echberg og Jette Rasmussen, og vi vil udtrykke en stor TAK for deres deltagelse og arbejde i menighedsrådet i de sidste 4 år.

Karsten Iversen

Det nye Menighedsråd for Alling sogn

Ved konstitueringen af det nye Menighedsråd i Alling blev opgaverne fordelt således:

Funktioner

Karsten Iversen	Formand
Anja Tarp	Næstformand, sekretær og medlem af Præstegårdsudvalget
Søren Sørensen	Kirkevæрге og kontaktperson
Lisbeth Graae	Kasserer og tegningsberettiget
Bendt Svendsen	Bygningskyndig og medlem af præstegårdsudvalget

Det første ordinære møde i det nye menighedsråd er planlagt til Torsdag den 5. januar 2017.



Alteret i Alling Kirke

Reformationsjubilæet

Næste år fejres 500 års reformationens jubilæum, da Martin Luther i 1517 slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det fik en afgørende betydning for udviklingen i Europa og har i Nordeuropa haft afgørende indflydelse på vores kultur. Den blev en del af vores kulturarv, og den måde vi tænker og handler på i dag. Derfor skal det fejres, og betydningen for os skal fortælles.



Martin Luther

Vi får i hele Danmark et stort antal arrangementer med foredrag, konferencer, teater, musik, nye bogudgivelser om emnet og formentlig også mad fra reformationstiden. Også i vores område kommer der aktiviteter. I kirkebladet kan du se, at Den teologiske Aftenhøjskole i Tullstrup Præstegård i samarbejde med Folkeuniversitetet i Ry afholder en række foredrag i 2017 om Martin Luther og reformationen.

Der er et meget stort antal emner om reformationens betydning for os, og her skal gives bare et eksempel på dens betydning for vores demokrati med den måde vi tænker om vores samfund og politik.

Ifølge Luther er alle mennesker lige overfor gud, og der er ingen forskel mellem høj og lav, mand og kvinde.

Dette var et nyt menneskesyn, der brød afgørende med datidens feudale samfund, hvor magten blev udøvet af konger, fyrster og kirken. Der gik flere hundrede år før vi nåede frem mod demokratiske tilstande, men en bevægelse var blevet sat i gang, herunder tanker om "det almindelige præstedømme" med ideen om, at der ikke er nogen principiel forskel på lægfolk og præster. Forudsætningen for dette var, at lægfolket modtog en vis lær-

dom og viden om samfundets indretning.

I Danmark blev disse tanker videreført af Grundtvig, og resultatet blev, at troen er en privatsag, og at ingen stat eller kirke skal kunne diktere, hvad du eller jeg skal tænke og mene.

Forestillingen om ligeværd og frihed er for os i dag en del af vores demokrati. Vi har vores åndsfrihed til at kunne tænke og tale, men modstykket er også, at

vi skal kunne tåle at blive sagt imod. Dette er afgørende del af vores fælles demokrati og debat.

Jeg håber, at vores åndsfrihed fortsat kan opretholdes, men jeg kan godt blive lidt bekymret over udviklingen i verdenen rundt om os.

Karsten Iversen

Egnskalenderen for 2017

Egnskalenderen for 2017 er udkommet - Det rigtige navn er nu Lokalhistorisk Kalender, og den udgives af Støtteforeningen for Ry Lokalarkiv.

Kalenderen skal udbrede kendskabet til vores historie og kulturarv i den gamle Ry kommune.

Der er i dette års kalender også medtaget et billede fra Alling. Det er et maleri af Carl C. Madsen fra 1950. Maleriet viser Alling Bygade (i dag Ringvej) med bindingsværksgården Alling Overgård og Kampestensgården, som begge er nedbrændt.

Den 3. bygning på maleriet findes stadig i dag, og er huset på Ringvej 29, hvor Birgitte Krill nu bor.

Kalenderen kan købes for kr. 50 hos:

Søren, Ringvej 37 og
Mogens Søvej 14



Fælles adventskoncert med lyspigerne fra Duborgskolen i Dover Kirke den 27. november kl. 16.



Lyspiger er en gammel og unik tradition for Duborg-Skolen i Sydslesvig.

Selvom den oprindeligt svenske lucia-tradition i nyere tid er blevet en populær skik mange steder i Danmark og Sydslesvig, så vil alle, der har hørt og set Duborg-Skolens lyspiger optræde, huske dem som noget helt særligt.

Det er kombinationen af talent, ynde og ægte indlevelse, der giver voksne en klump i halsen og får teenagere til at slukke for iPhonen, når lyspigerne indtager rummet.

Koret har eksisteret siden 1922 og vundet berømmelse på turneer i udlandet.

Dette år er der optrædere i Sydslesvig og Danmark med en ny generation af piger, der er trådt til i år efter den årlige optagelsesprøve.



ALLING KIRKE



Sognepræst
Erik Bredmose Simonsen
 Præstebakken 11, 8680 Ry
 tlf.: 86 89 14 17
 e-mail: ebs@km.dk

Graver:
Runa Olesen
 Ringvej 3, Alling, 8680 Ry
 tlf.: 29 89 13 76
 e-mail: alling.graver@hotmail.dk

Kirkevæрге:
Søren Chr. Sørensen
 Ringvej 37, Alling, 8680 Ry
 tlf.: 86 89 19 76

Menighedsrådsformand:
Karsten Iversen
 Ringvej 24B, Alling, 8680 Ry
 tlf.: 27 15 47 67

Alling kirkes hjemmeside:
www.allingkirke.dk
 Webredaktør Runa Olesen

- Siden sidst -

**Dødsfald i sognet og begravede/
 bisatte fra Alling kirke**

Ingen

Viede i Alling Kirke

Majken Dahlgaard Hatting og
 Peter Dahlgaard Hatting

Joanna Zeppelin og
 Per Ole Dam

Døbt i Alling kirke

Augusta Eva Dalmer



Redaktionen af "Alling sogn"

Karsten Iversen (ansv.) Ringvej 24B, 8680 Ry
 tlf. 27 15 47 67 e-mail: karsteniversen@hotmail.com



"Alling sogn" udgives af Alling menighedsråd

Tryk: Karmak Grafisk A/S, tlf. 86 81 14 99

Stof til næste blad modtages gerne- **Senest d. 19. januar 2017**